

# Coronaviruset ska du veta Charlie!

—Pappa! Pappa!, idag i skolan lärde vi oss om ett gammalt virus som heter Coronaviruset, fröken sa att hon var med om när viruset fanns men jag fattar inte direkt hur allting var.

—Jo du ska veta EN sak till och börja med, jag var också med i coronapandemin. Okej ,efter maten förklarar jag allting till dig och din bror.

EFTER MATEN,

—Charlie och Ragnard!, kom ner nu så att jag ska berätta om viruset Charlie pratade om.

—Vi kommer pappa!!!

—Nu börjar vi!. I slutet av 2019 kom forskare på ett virus som hette Coronaviruset som också kallades Covid-19. I januari blev det inget stort men när vi började slutet av mars blev det väldigt svårt. Alla sjukhus var fullbokade så vi började bygga sjukhustält som var sjukhus i tält. Dem räckte håller inte men nu ska jag gå in i riktiga viruset. Coronaviruset var ett virus som började i kina ,december 2019. Viruset blev rankat till ett av dem största virusen genom tiderna människorna hade levt.

—Ni hade väll inga Tv:er eller någonting sånt??? Frågade Charlie.

—Joho du, vi levde inte i nittonhundratalet. Hahaha, men det vi inte hade var vaccin till viruset. Det pågick så här till december 2020 som vi hittade någonting som kallades NYA COVID-19 VIRUSET som upptäcktes i Storbritannien. I USA som var en stormakt var Donald Trump. Han ville att alla skulle vaccinera sig med alcogel som för det första hade alkohol i sig och för det andra så kan väll vem som helst förstå att man inte kan göra det.

—Tack pappa men jag är trött,nu har jag förstått, god natt!!! .

# Vad JAG Gör Under pandemin

Jag har fått två nya husdjur under pandemin som heter Kiwi Och Sky Som betyder Kiwi och Himmel. Båda är fåglar och en är grön men den andra är turkos. Jag får inte träffa så många vänner under pandemin men mina allra BÄSTA Vänner får jag träffa. Jag spelar spel som BrawlStars och Roblox med min bror och det är kul. Jag umgås med fåglarna mer och leker med dem. Jag ÄLSKAR Brädspel och pyssel men det jag gillar mest med pandemin är att jag får umgås mer med min familj. Jag ÄLSKAR Också att läsa och just nu har jag femton böcker på mitt bibliotekskort.

## Här är lite fakta om mig!

Jag är född 2 Mars Och är 9år gammal. Som du/ni ser ÄLSKAR Jag att läsa och att gå i skolan. Jag är mycket inne i elektronik och Lego gillar jag också. Jag kommer från Egypten och älskar att åka till semester dit. Min familj är underbar men jag har inte träffa min släkt i Egypten på tre år nu. Jag är muslim och tror på islam. Jag går i Futuraskolan Stockholm och bor i Nacka.

**Namn:** Yassin 

**Telefonnummer:** 

**Ålder:** 9år gammal