

Historien om den fina julen!

- Adam vill du höra en historia innan du sover, frågade pappa
- Ja, snälla pappa! sa Adam högt.
- Nu kör vi, sa pappa

Det var en gång en vit och vacker vinter för väldigt länge sen. Den vintern var de bästa på tio år, men det var ett problem tomten var sjuk. Tomten hade fått ett gammalt virus som hette covid-19. Tomten kunde knappt gå upp från sin fåtölj och han satt på sin fåtölj i hela dagar och åt pepparkakor och mjölk. Någon behövde rädda vintern för tomten var sjuk och han kan inte ge ut presenterna. Alla elfer var för små för att bära julklappar ner i de snälla barnens skorstenar. Renarna var inte till bra nytta för att tomten var den enda som visste hur man styrde de. Det vara bara en vecka kvar till julen och alla trodde att de inte skulle få några julklappar till julen. Alla de snälla barnen var ledsna och varje gång de såg en julgran så började de gråta för att de tänkte på den sjuka stackars tomten som hade det besvärliga viruset och på presenterna som de hade önskat sig.

- Pappa kan du berätta mer om det där gamla viruset, sa Adam
- Ja det kan jag Adam, sa pappa

Coronaviruset hette det som gjorde att man fick covid-19 som var en av de allvarligaste viruset genom tiderna. Folk gick i karantän som betyder att stanna på en plats för att stoppa en sjukdom eller smitta. Många personer på den tiden använde munskydd och spritade ner händerna för att försöka stoppa viruset.

- Men nu tillbaka till sagan, sa pappa

Julen behöver bli räddad av någon speciell som både kunde åka släde och passade genom en skorsten. Den speciella person var svår att hitta eftersom ingen visste vem som kunde göra de. Alla barn frågade i hela kvarteret men de flesta sa att tomten inte finns och resten sa att de inte kunde flyga släde och att de var för små eller för stora. En av barnen sa att de skulle åka till gotland för att hans mormor fick det hemska viruset och när han var där så skulle han fråga om någon kunde vara jultomte. Killen sa att om alla håller sig lugna så kommer det att fixa sig. Han åkte till gotland nästa dag och alla var lugna och var glada för att de skulle få sina presenter på den vackra vintern. Killen kom tillbaka efter två dagar med dåliga nyheter. På varje dörr han knackade på så fick han samma svar det var att personen var sjuk av det väldigt hemska Covid-19. Alla barnen började gråta och ingen ville prata med killen för han lovade att fixa en jultomte.

Dagen efter fick killen den bästa idén han någonsin har fått i hela sitt liv. Han kunde skicka brev till jultomten och frågade om han kunde fråga sin fru om hon ville vara jultomten. Han höll sin plan hemlig för de andra så att han kunde överraska de på juldagen som var om fyra dagar. Killen satt ner och skrev sitt brev där det stod "Kära jultomten fråga din snälla fru om hon vill vara jultomten det här året för alla mina vänner är så ledsna för att du är så sjuk av det hemska viruset covid-19. Mina vänner vill också ha sina presenter som de har önskat sig i evigheter" Han gick till postkontoret för att skicka sitt brev till nordpolen. Kassören frågade var brevet skulle till och killen sa nordpolen. Kassören började skratta och sa som du vill jag skriver nordpolen på det. Kassören skickade brevet och pojken gick.

Det gick två dagar och pojken hade inte fått något svar och han hade bara en vän som han berättade hemligheten för. Den vännen hade svårt att vara tyst så han berättade till alla i stan. Barnen frågade pojken om det var sant och pojken svarade ärligt och sa att han hade skickat ett brev till jultomten för han skulle skicka sin fru på ett stort uppdrag som att vara jultomte. De andra blev överraskade och alla barnen ville nu var bästa vänner med killen för att han skulle fixa julen.

Bara en dag kvar nu och han har inte fått svar från tomten. Pojken tror att han måste säga till sina vänner att tomten kanske inte kommer i år. Han gör inte det för han för räd för att han inte kommer ha några vänner då. Killen mår lite dåligt och han är sjuttiofem procent säker att tomten inte kommer.

Det är nu bara fem minuter kvar till julafton och tomten har inte kommit. Pojken får panik för att alla barnen står och väntar på tomten. Oh nej, tomten är en minut sen. Nu ser han något rött i himlen det är Rudolf. Tomten har kommit! Alla klappar när tomten glider in. De märker att det är en tjej och att tomten fick pojken brev. Barnen tackar pojken och tomtens fru för julklapparna.

SLUT

Namn: Amar

Ålder: 

Telefonnummer: 

Mejladress:

